

## Bestyrelsens beretning generalforsamling 2021

Coronarestriktionerne har påvirket mange beslutninger gennem det seneste år, og det kommer også til at have en vis indflydelse på denne beretning. Først og fremmest det faktum at det faktisk ikke er et år siden at vi sidst sad her, men kun 9 måneder.

Igen i år har vi måttet udskyde generalforsamlingen, men trods alt ikke så meget som sidste år. Og mon ikke vi til næste år kan afvikle en generalforsamling på et tidspunkt helt efter vedtægterne. Det går trods alt sammen i den rigtige retning nu.

Færdiggørelse af **Mammутten** stod øverst på to do listen for bestyrelsen på sidste generalforsamling, og selv om det trak mere ud end vi havde ønsket os, så er det ikke uden stolthed at vi slog dørene op og lukkede børnene ind. Det kunne have været rigtigt dejligt, om vi ikke skulle have været ude helt så længe, men det passede vel egentligt fint ind i det seneste års uforudselighed. Nye lækre lokaler, med en indretning som er et godt stykke fra de første skitser, og også fra de næste. Der er masser af ideer og ønsker når vi er mange mennesker samlet og der er jo fantastisk. Det giver naturligvis den udfordring at ikke alle får det helt som de vil, men omvendt får vi vendt mange gode ideer og ender med at samle det bedste op fra alle. Det er der god læring i både for børn og voksne.

Samlet set er det ikke gået helt galt, selv om der allerede er flere ændringsforslag på ønskelisten. Og dejligt at vi fortsat kan drømme om at gøre Mammenfri endnu bedre. Vi har over de seneste år brugt rigtigt mange penge på at renovere stedet her, og heldigvis kan det ses hvor langt vi er nået. Der er sat flueben ud for mange store projekter over de seneste år, og med nye faciliteter bliver vedligeholdet alt andet lige

lettere, hvilket vi som forældre gerne skulle komme til at profitere af, med tid til lidt længere kaffepauser, hygge og snak til arbejdsweekenden.

Planlægningshorisonten har gennem det seneste år været ekstremt kort, og der har været behov for sidste øjeblikks ændringer i mange tilfælde. Det kan komme til at se ud som om man ikke har styr på sagerne, og det har i den grad udstillet hvor svær kommunikation kan være når det mere eller mindre kun foregår på skrift. Her tænker jeg på de begrænsede muligheder vi som forældre har haft for at komme her og tage del i hverdagen. De beskeder vi ellers ville have fået herhenne har vi skullet have på mail, facebook eller torsdagsbrev og det bliver bare aldrig det sammen som når vi kan tale med hinanden.

Jeg har hele vejen gennem coronatiden været helt tryk ved at vores personale har ydet deres allerbedste for, under de til en hver tid skiftende retningslinjer, at give vores unger det allerbedste tilbud hver dag. Det har ikke været let, og det har budt på meget planlægning som måtte planlægges om i sidste øjeblik. Tak for indsatsen.

Det seneste år har fået mange af os til at tage vores liv op til revision, med overvejelser om hvad der er op og ned på hverdagen, og hvor vi ønsker at bevæge os hen. Vi har desværre også mærket dette på Mammenfri, hvor dygtige medarbejdere har ønsket at prøve kræfter med nye opgaver udenfor matriklen. Både de og deres nye arbejdsgiver ønskes stort tillykke. Med opsigelser åbnes for nye muligheder, og vi vælger at se glasset halvt fyldt frem for halvt tomt. Til sidste generalforsamling var vi uden afdelingsleder i vuggestue, børnehave og SFO, hvilket jo på ingen måde var ønskesituationen. Det åbnede dog mulighed for at søge den helt rigtige til jobbet, og det har vi med ansættelsen af Sofie helt sikkert

fået. Jeg er sikker på, at vi med de ansættelser vi har lavet, kommer vi til at se masser af fornyelse og mange nye spændende måder at arbejde på. Vi glæder os!

Vi startede generalforsamlingen med at synge/høre "vi vil plante et træ", og det var ikke helt tilfældigt, for selv om vi ikke har kunnet holde nogen officiel indvielse af alle de nye faciliteter endnu, så har vi plantet et nyt træ i skolegården. Det er et lindetræ som det gamle, så et fint symbol på at vi både holder fast i traditionerne, men samtidigt også er parate til at forny os. Et nyt kapitel er startet, ikke helt som vi havde håbet, men sådan har der været så meget det seneste år.

Her på falderebet vil jeg ønske den nye bestyrelse alt muligt held og lykke, samt give en venlig men bestemt løftet pegefinger: pas nu godt på Mammenfri, det er et helt unik sted vi har, og det skal det blive ved med at være.

På vegne af bestyrelsen

Erik Dalby